

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2020  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Αλ3Α(α)

ΤΑΞΗ:

Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ημερομηνία: Κυριακή 24 Μαΐου 2020  
Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

## ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

A1.

- i. Σωστό
- ii. Σωστό
- iii. Σωστό
- iv. Λάθος
- v. Λάθος

A2.

- i. Η δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις
- ii. καὶ ταύτην κοινὴν ποιητεόν
- iii. καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ' εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἀσκησιν αὐτῆς
- iv. διηρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν
- v. ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων [ἢ τὴν ψυχὴν] ἡ τὴν διάνοιαν.

B1. Πράγματι, ο Αριστοτέλης δομεί το επιχείρημά του σύμφωνα με το σχήμα: θέση – αιτιολόγηση. Η θέση του φιλοσόφου εντοπίζεται στο ακόλουθο χωρίο: «Φύσει μὲν οὖν ἡ ὄρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν [: την πόλιν]· ὁ δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος.»

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2020 Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Αλ3Α(α)

Ο σταγειρίτης αιτιολογεί την άποψή του στο εδάφιο: «*Ωσπέρ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον τῶν ζών ἀνθρωπός ἔστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον πάντων*».

Άποψή του είναι ότι τόσο η κοινωνικότητα του ανθρώπου όσο και η σύσταση της πόλεως ανάγονται στη φύση, είναι φυσικά φαινόμενα (βλ. σχόλιο, φάκελος υλικού, σελ. 69). Ο σύνδεσμος «*γὰρ*» αιτιολογεί την προηγούμενη φράση, ότι εκείνος που πρώτος συγκρότησε την πόλη υπῆρξε ένας από τους πιο μεγάλους ευεργέτες του ανθρώπου. Στόχος του Αριστοτέλη είναι να εξηγήσει ότι αυτός που πρώτος συγκρότησε την πόλη υπῆρξε μεγάλος ευεργέτης, επειδή θέσπισε νόμους και επέβαλε τη δικαιοσύνη απομακρύνοντας τις βλαβερές συνέπειες της αδικίας. Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λογική («*τελεωθεὶς*») και ζει σύμφωνα με τους νόμους και τη δικαιοσύνη, είναι το ανώτερο από όλα τα όντα. Επομένως, η τήρηση των νόμων και η εφαρμογή της δικαιοσύνης αποτελούν, για τον Αριστοτέλη, τον αναγκαίο περιορισμό για να τελειωθεί ο άνθρωπος, να ολοκληρώσει τον φυσικό του προορισμό.

Ασφαλώς και ο Αριστοτέλης δεν αναιρεί τη θέση του για την εκ φύσεως ύπαρξη της πόλης. Με τη φράση «*ό δὲ πρῶτος συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος*» εξαίρει την αναγκαιότητα της σύμπραξης του ανθρώπου για τη συγκρότηση της πόλης, αφού η φύση δίνει την τάση ( : δύναμις) και ο άνθρωπος την πραγματοποιεί ( : ἐνέργεια). Η πόλη δεν ήταν ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε αυτόματα αλλά προϋπέθετε την ενέργεια του ανθρώπου-ευεργέτη, ο οποίος διέθετε λόγο. Συνεπώς η φύση συνεργάστηκε με την τέχνη των ανθρώπων προκειμένου να συγκροτηθεί η πόλη.

- B2.** Ο Αριστοτέλης στο απόσπασμα που δόθηκε αναφέρεται σε τρεις διακριτές περιοχές της παιδαγωγικής έρευνας: α) διδακτικοί σκοποί, β) εκπαιδευτική πρακτική και γ) γνωστικό αντικείμενο. Ως πιθανοί σκοποί της παιδείας παρατίθενται διαζευκτικά η αρετή ή ευτυχία, η ανάπτυξη του πνεύματος ή η καλλιέργεια της ψυχής, η χρηστικότητα της γνώσης ή η αυταξία της. Η τρέχουσα εκπαιδευτική πρακτική μόνο ταραχή μπορεί να προκαλέσει στον ερευνητή, γι' αυτό και προσωρινά προσπερνάται. Ως γνωστικό αντικείμενο, τέλος, ορίζονται όλες οι δράσεις, σωματικές και πνευματικές, των ελευθέρων πολιτών. (βλ. σχόλιο, φάκελος υλικού, σελ. 106).

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2020  
Β' ΦΑΣΗ****E\_3.Αλ3Α(α)****B3.**

- i. Σ
- ii. Λ
- iii. Λ
- iv. Σ
- v. Λ

**B4.** Στο αρχαίο κείμενο ο όρος «τὰ περιττὰ» δηλώνει αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση, δηλαδή το σύνολο των γνώσεων που δεν αποβλέπουν σε άμεσες πρακτικές εφαρμογές.

**Σήμερα\*** η λέξη περιττός, -ή, ό χρησιμοποιείται για να δηλώσει:

- ενέργεια που πλεονάζει, που υπάρχει ή γίνεται πάνω από το αναγκαίο, χρήσιμο ή ωφέλιμο, πράγματα που δε χρησιμεύουν σε κάτι.
- Στα μαθηματικά περιττός είναι ο ακέραιος αριθμός που όταν διαιρεθεί με το δύο αφήνει υπόλοιπο τη μονάδα.

\*πηγή: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

[Οποια από τις δύο σημασίες γράφουν οι μαθητές/μαθήτριες θα θεωρηθεί σωστή.]

**Πρόταση στα Ν.Ε. :** Πολλοί άνθρωποι θεωρούν περιττή την ενασχόληση με κάποιο χόμπυ εξαιτίας της έλλειψης χρόνου.

**B5.** Μελετώντας το μεταφρασμένο απόσπασμα, διάπιστώνουμε ότι ο Σενέκας κατατάσσει τη δικαιοσύνη στις ηθικές αρετές του ανθρώπου και τη συνδέει άρρηκτα με την παιδεία. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι μόνο μέσω της διδασκαλίας και της παιδείας («παρά μόνο μέσω της διδαχής ... επίμονης ἀσκησης») μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει κτήμα του τη δικαιοσύνη, ώστε να καταστει ηθικά τέλειος. Τονίζει, μάλιστα, ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς απαιτεί διαρκή προσπάθεια και επίμονο αγώνα από πλευράς του ανθρώπου («τῆς συνεχούς και επίμονης ἀσκησης»). Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η εκπαίδευση είναι απολύτως αναγκαία για τον άνθρωπο, προκειμένου να πραγματώσει τη φυσική προδιάθεσή του να γίνει ενάρετος («προτού τους εκπαίδεύσεις.. αρετής»).

Στο πρωτότυπο κείμενο, αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι ο Αριστοτέλης προβάλλει τη σημασία της δικαιοσύνης, αναφέροντας ότι η φύση εφοδίασε τον άνθρωπο με ορισμένες ικανότητες («ὅπλα»). Αν ο άνθρωπος τα χρησιμοποιήσει για να διαπράττει αδικίες, αυτό γίνεται ανυπόφορο, αφού αυτά του δόθηκαν για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή. Όπως ο Σενέκας

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2020**  
Β' ΦΑΣΗ**E\_3.Αλ3Α(α)**

στο μεταφρασμένο απόσπασμα, έτσι και ο σταγειρίτης με τη φράση «φύεται ...άρετή» δεν εννοεί ότι η αρετή είναι έμφυτη στον άνθρωπο, αλλά ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να την αποκτήσει, ίσως και να έχει μια έμφυτη τάση προς αυτήν (βλ. σχόλιο, φάκελος υλικού, σελ. 69). Ο άδικος άνθρωπος χαρακτηρίζεται από τον Αριστοτέλη ως ένα ον «χείριστον, άνοσιώτατον, άγριώτατον». Για να μπορέσει, λοιπόν, ο άνθρωπος να αξιοποιήσει ορθά τα όπλα που του δόθηκαν και να επιτελεί δίκαιες πράξεις, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παιδεία. Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη, βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας της παιδείας πρέπει να είναι κυρίως ηθοπλαστικός. Οι νέοι πρέπει ασφαλώς να μαθαίνουν γνώσεις χρήσιμες για τη ζωή αλλά από αυτές όχι όλες, παρά μόνο τις αναγκαίες. Κι από τις αναγκαίες, όμως, πρέπει να μαθαίνουν όσες ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και όχι τις ευτελείς που αδρανοποιούν το σώμα και τον νοο του ανθρώπου, τον καθιστούν αγροίκο, άξεστο («βάναυσον») και τον απομακρύνουν από την κατάκτηση της αρετής.

Από τα παραπάνω, λοιπόν, εύλογα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τόσο ο Σενέκας όσο και ο Αριστοτέλης θεωρούν την παιδεία βασική προϋπόθεση για την κατάκτηση της αρετής της δικαιοσύνης από τον άνθρωπο.

- Γ1.** Ιδιαίτερο γνώρισμα (του έργου) του Σόλωνα (ήταν) η μείωση των χρεών, μέσω της οποίας εγγυήθηκε στον μεγαλύτερο βαθμό την ελευθερία των πολιτών. Άλλωστε δεν (υπάρχει) κανένα όφελος όταν οι νόμοι προσφέρουν ισότητα, την οποία τα χρέη αφαιρούν από τους φτωχούς, αλλά όσο περισσότερο φαίνονται ότι είναι ελεύθεροι, (τόσο) περισσότερο υπηρετούν τους πλούσιους, όταν εκείνοι δικάζουν και εξουσιάζουν και αγορεύουν, γιατί τους διατάζουν και είναι υπηρέτες τους.
- Γ2.** Ο Ποπλικόλας παρουσιάζεται από τον Πλούταρχο ως ένας σπουδαίος άνδρας, ο οποίος προσέφερε πολλά στην πατρίδα του. Πιο συγκεκριμένα, το πολίτευμά του συνέβαλε στην τήρηση της ευταξίας και της ευκοσμίας («ή δὲ Ποπλικόλα ... διεφύλαξεν ἐν κόσμῳ τὴν πόλιν»). Επιπλέον, ως ηγέτης θεμελίωσε και διασφάλισε το πολίτευμα («μένων... τὴν πολιτείαν»). Όπως μάλιστα αναφέρει ο ιστορικός, ο Ποπλικόλας κατόρθωσε να καταλύσει τη μακροχρόνια βασιλεία και να κυβερνήσει ο ίδιος με αρετή («βασιλείαν ... ἐξέβαλε καὶ κατέλυσεν»).

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2020  
Β' ΦΑΣΗ

E\_3.Αλ3Α(α)

## Γ3.α.

- i. τὰ χρέα, τοῖς οὖσι(v)
- ii. θετικός βαθμός: ίσχυρως  
συγκριτικός βαθμός: ίσχυρότερον  
υπερθετικός βαθμός: ίσχυρότατα

## Γ3.β.

- i. σποῦ
- ii. ἐφορῶσι(v)
- iii. ἀπίοιμεν
- iv. ἡττηθῆναι
- v. ἔχρητο

## Γ4.α.

- **τῇ ἐλευθερίᾳ:** αντικείμενο του απαρεμφάτου χρῆσθαι
- **τῶν κοινῶν:** ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός ως γενική διαιρετική στις λέξεις τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα
- **ζηλωτός:** κατηγορούμενο στο υποκείμενο ἄτερος (εννοείται το συνδετικό ρήμα: ἦν)
- **ἀπιώ:** κατηγορηματική μετοχή, εξαρτώμενη από το ρήμα φχετ'(ο), με υποκείμενο τη λέξη ὁ μὲν
- **τῆς τυραννίδος:** υποκείμενο της γενικής απόλυτης μετοχής συνισταμένης

Γ4.β Πλούταρχος ἔλεγε τοῦτον δὲ βασιλείαν ισχύουσαν ἐκ πολλῶν ἥδη χρόνων καὶ κρατοῦσαν ἐκβαλεῖν καὶ καταλῦσαι, ἀρετὴν μὲν ἵσην καὶ προαίρεσιν ὁμοίαν παρασχόμενον, τύχῃ δὲ καὶ δυνάμει τελεσιουργῷ πρὸς τῇ ἀρετῇ χρησάμενον.